

Optagelse i Christian den Fjerdes Laug

Af Uffe Uhler

I slutningen af oktober sidste år nærmere betegnet fredag den 24. var der optagelse i Christian den Fjerdes Laug. Begivenheden fandt sted i Jens Bangs Stenhus i Aalborg, hvor laugets har hjemme, nede under kælderhvelvingerne på Duus Vinstue, som er laugets stamværtshus, og hvor også dets optagelsesceremonier finder sted.

Til denne optagelse havde soldaterforeningerne Forsvarsbrødrene, De Blå Baretter og Dronningens Livregiments Soldaterforening modtaget indbydelse til at indstille kandidater til optagelse i laugets, hvilket foranledigede en annonce herom i Gyldenløve, september 14.

Den var der seks brave medlemmer fra vores forening, der havde reflekteret på, og de var alle mødt op i god tid den fredag inden kl. 1030 spændte på, hvad der skulle ske.



Dronningens soldaterkammerater fra venstre: Ronny Christiansen, Lars Olesen, Erik W. Nielsen, John H. Jensen, Harry Joel, John Knudsen

På slaget 1030 blev man ført ned i vinstuen i kælderen, hvor laugsaspiranterne blev bedt om at tage plads ved de borde, der stod opdækkede med kuverter til laugsmenuen, som skulle indtages på et senere tidspunkt.

Nu opstod der lidt forviklinger, for ingen havde fortalt vore aspiranter, at man forinden optagelsesceremonien kunne begynde, skulle have erlagt den for optagelsen nødvendige økonomiske ydelse. Så de blev i hast vist vej af smalle, skumle gange og via en trang, snoet trappe op til laugsstuen nogle etager oppe i stenhuset. Vores formand gik med ifald der skulle blive brug for støtte – og heldigvis – for inde i den i øvrigt meget hyggelige stue meddelte laugsskriver og –registrator Henrik Jensen, at man så sandelig ikke kunne klare at skulle modtage penge fra enkeltpersoner, gud

og hver mand, næh en samlet indbetaling, om han måtte bede. Så formanden skyndte sig at kratte det nødvendige beløb ind fra vore aspiranter, der alle stod i stuen, for så at overdrage den samlede sum til laugskassemester Ib Regnarson. Denne mente nu, at vi blot kunne tage det helt roligt; han var tilfreds, når bare slanterne på den ene eller anden måde kom i laugskassen.

Nu gik det hastigt retur til vinkælderen, så man kunne være på plads, da laugets

styrelse trådte ned ad trappen iført flotte røde kåber med brede sorte kraver og med de fine sorte huer på hovederne. De skred forbi det ventende og benovede publikum for at placere sig rundt om det tykke plankebord, der står centralt i kælderen. Og på et vink fra laugsoldermand Niels Voss-Hansen bænkedes styrelsen sig om bordet med oldermænden for bordenden i den høje og prægtigt udskaarne stol med armlæn og læderbetrukket sæde.



Laugsstyrelsen med oldermænd Niels Voss-Hansen stående for bordenden

Så kunne ceremonien gå i gang. Det skete ved, at laugets tørstmester Jens Schulz med høj røst råbte laugets valgsprog "Vor tørst først", hvorefter styrelsen med veltilfredse miner mæskede sig med højtskummende godt fadøl vel skænket i store lerkrus, medens aspiranterne måtte nøjes med at se på.

Så berettede oldermænd Niels Voss-Hansen med lune og humor om laugets, og han præsenterede hvert enkelt medlem i styrelsen med lun og underfundig omtale af deres kvaliteter og særheder. Så blev det laugsskriver og –registrator Henrik Jensens tur til at indvi forsamlingen i laugets historie, alt imens den øvrige styrelse med højlydt velbehag lod sig øllet smage. Men de tørstende aspiranternes tunger måtte forblive tørre, medens de lyttede til den historiske udredning.

Nu blev hver enkelt aspirant råbt op ved navns nævnelser og befalet til at tage opstilling om laugsstyrelsens bord, og med alle på plads i række og geled på hver side af bordet bød oldermænden dokumentet med laugets skrå ført frem, hvorefter han højtideligt oplæste alle paragrafferne i denne. De handlede alle om, hvordan en laugsbroder og –søster tilbørligt haver at opføre sig, og om hvorledes den, der formasteligt måtte bryde skråens bud, kommer at bøde med klingende mulkt til laugets kassekiste eller med rigelige og tørstslukkende drikke til de tilstedeværende laugsmedlemmer. Herefter måtte hver enkelt aspirant, medens oldermænd kiggede ham dybt i øjnene og som forudsætning for hans optagelse i laugets, højtideligt beedige, at han nøje ville overholde laugsskråens bud – og ellers bøde som skråen påbyder. Så blev laugsbrevet og den gyldne nøgle samt en folder med laugets viser og sange udleveret til de nyslåede laugsbrødre og –søstre, hvoraf flere tydeligt så frem til endelig at kunne blive bænket ved kuverten til tiltrængt vederkvægelse – men nej! Ceremonien var langt fra slut



Rødbøgen gødes med godtøl

endnu. Man blev stillet op på række, og med venstre hånd på formandens højre skulder og med laugets styrelse i spidsen og til ceremonimester Karl Salling Møllers velklingende guitar-spil gik man i gåsegang og under afsyngelse af laugssange langs facaden af Jens Bangs Stenhus rundt om det gamle rådhus om på Gammeltorv, hvor man dannede rundkreds omkring den smukke rødbøg, som under manende ord til kredsen fik gødet sine rødder med et stort og vel-skænket krus fadøl.

Nu forstår man i forklarelsens skær, hvorfor dette træ står så ekstra smukt, og at det vokser så ekstra flot, for Christian den Fjerdes Laug har utallige gange før lagt vejen forbi og vil sikkert også vedblive med at gøre holdt ved træet til fremtidige optagelsesceremonier.

I gåsegang fortsatte man så om til bagsiden af Stenhuset, hvor man med den gyldne nøgle, som laugets nye medlem-

mer også kan benytte fremover, låste sig ind af døren til den smalle og "hemmelige" gang, der fører ned i kælderen til Duus.

Her samlede styrelsen de nye medlemmer omkring baren og rakte dem et glas gyldent mjød - oldemanden fik i øvrigt behændigt udvirket, at de kunne nye laugssøstre fik plads tæt på ham - og der blev udbragt en skål, som bød de nye brødre og søstre velkommen i laug.

Endelig - langt om længe - måtte der serveres for de nyoptagne i laug.

Og hvad kunne vel bedre vederkvæge de efterhånden sultne og tørstige sjæle end laugsmenuen bestående af et par lange, varme røde pølser direkte fra den dampende gryde og med tilhørende brød, sennep og ketchup. Hertil en velskænket øl og et godt glas brændevin.



Endelig tiltrængt fourage til de nybagte laugsmedlemmer

Tiden var nu kommet ikke blot til afslapning og hyggelig snak ved bordene, men også til munter fælles sang, hvortil viser og sange blev hentet i den udleverede laugsfolder. Med hele laugsstyrelsen som forsangere og til ceremonimester Karl Salling Møllers ledsagende guitar-spil, klang det hele kor nu ganske godt under kælderhvælvingerne ved denne muntre og hyggelige afslutning på dagens optagelsesceremoni.

Og med den gyldne nål med Christian den Fjerdes monogram sat i reversen kunne de nye brødre og søstre drage hjem en god oplevelse rigere.